

# JOUW PLAATS AAN TAFEL



We hebben een gedeelte uit Lukas 14 gelezen in de Kring Jonge Gemeenteleden...





We bedachten met elkaar, hoe laat je nu zien wat Jezus hier zegt? We hebben er ons eigen verhaal van gemaakt, mede dankzij de doortastendheid van een paar van onze leden. Ons verhaal gaat zo:



Koning Vredeweerd vatte het plan op om een koninklijke maaltijd te organiseren voor een aantal belangrijke mensen. En het thema van zijn maaltijd zou zijn: Aan tafel.



Hij legde zijn plan voor aan koningin Goedvoorelkaar en zij was het er helemaal mee eens, dit was een strak plan. Zij had gezorgd voor een mooi en goed gedekte tafel.



De eerste van de genodigden was de groothuisbezitter de heer Huurhuizen. Hem viel de eer ten deel dat hij naast koningin Goedvoorelkaar mocht zitten.



En daar kwamen nog meer genodigden: de minister van mensenrelaties, mevrouw Maximaal en kijk nou eens, de ceo van het grootafvalbewerkingsbedrijf de heer Beká dacht: ik mag wel naast koning Vredeweerd zitten.



Plotseling werd er op de deur geklopt.



Hoor wie klopt daar lieve mensen, welke onbekende gast dient zich daar aan en vraag eens naar haar naam?





Maar natuurlijk, het is prinses Elsewes. Zij was wat verlaat, omdat zij eerst voor haar paarden moest zorgen. Welkom prinses Elsewes! Maar wat zal jouw plaats aan tafel zijn? Aan het einde ergens?



Koning Vredeweerd bedacht zich geen moment: een prinses hoort naast de koning te zitten. Dus richtte hij zich resoluut tot de heer Beká. Hier hoor jij niet! Daar is jouw plaats!



Ja, maar hoor eens even, sputtert de heer Beká, dat gaat zo maar niet! Niks wachten, roept koning Vredeweerd, maak plaats voor prinses Elsewes! De koning zegt het zo streng, de andere gasten zijn er een beetje beduusd van.



Ziezo, die zit op z'n plek. Koning Vredeweerd heeft z'n doel bereikt. Maar zie de heer Beká daar eens van balen, want dat is toch een afgang om zo van je ereplek afgewezen te worden naar de laagste plek.



'Lieve vriendin', nodigt koning Vredeweerd prinses Elsewes uit, 'koningsdochter, kom hogerop'.



Dat laat prinses Elsewes zich geen twee keer zeggen, blij huppelt zij naar de ereplek naast koning Vredeweerd, terwijl de heer Beká zichtbaar gestoord in zichzelf zit te mopperen.



Maar uiteindelijk, je zit wel aan de koninklijke tafel, en prinses Elsewes is zo vriendelijk, de heer Beká zet zich over zijn vernedering heen en allemaal heffen zij blij het glas en vieren samen het feest van samen met koning Vredeweerd aan tafel.

# Lukas 14 : 7 - 11

<sup>7</sup> Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: <sup>8</sup> ▾ ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, <sup>9</sup> en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. <sup>10</sup> Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. <sup>11</sup> ▾ Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’